

**Liturgie voor de laatste zondag van het  
kerkelijke jaar op 24 november 2024  
om 10 uur in de Hervormde Kerk  
van Valkenburg aan de Rijn**



**Voorganger: Ds. R. R. Eisinga**

**Thema: ‘Het graf: begin van het nieuwe  
belofde.. en geloofde leven!’**



Ouderling van dienst: Ester Jansen van Rosendaal

Organist: Paul van Hoek

m.m.v. Marijke de Haas, Esther van Leeuwen en Gerard van Duijn

# Orgelspel

## Welkom en mededelingen

### Intochtslied: Gezang 217:1,4

1. Jezus leeft en ik met Hem!  
Dood, waar is uw schrik gebleven?  
Hem behoort ik en Zijn stem  
roept ook mij straks tot het leven,  
opdat ik Zijn licht aanschouw,  
dit is al waar ik op bouw.
4. Jezus leeft! Nu is de dood  
mij de toegang tot het leven.  
Troost en kracht in stervensnood  
zal de Levende mij geven,  
als ik stil Hem toevertrouw:  
Gij zijt al waar ik op bouw!

## Stil gebed, Bemoediging en Groet

### Zingen: Psalm 121:1,2 (Oude berijming)

- 1, 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,  
Vanwaar ik dag en nacht  
Des Hoogsten bijstand wacht.  
Mijn hulp is van den HEER' alleen,  
Die hemel, zee en aarde, Eerst schiep, en sinds bewaarde.
2. Hij is al treft u 't felst verdriet,  
Uw Wachter, die uw voet  
Voor wankelen behoedt;  
Hij, Israels Wachter, sluimert niet;  
Geen kwaad zal u genaken; De HEER' zal u bewaken.

## **Marijke, Esther en Gerard: Voor wat Hij deed (Reyer)**

Zie op het kruis van Golgotha  
Heeft Hij alle schuld voldaan  
Jezus heeft de prijs betaald  
Kijk bloed en water vloeit voor mij  
Als genade uit zijn zij  
Jezus' offer maakt mij vrij

Voor wat Hij deed Wat Hij deed  
Alle glorie en de eer aan Hem alleen  
Mijn zonden vergeven  
Mijn toekomst de hemel  
Ik prijs God voor wat Hij deed

Zing van de vrijheid die Hij gaf  
Zelfs de dood verliest haar macht  
Door God's opstandingskracht  
Spreek van de allerhoogste Naam  
over elke dode plaats  
Want de Heer is opgestaan

Voor wat Hij deed Wat Hij deed  
Alle glorie en de eer aan Hem alleen  
Mijn zonden vergeven  
Mijn toekomst de hemel  
Ik prijs God voor wat Hij deed

Nu op de troon van Majesteit  
Is voor Hem een plaats bereid  
Waar Hij heerst in eeuwigheid  
Zing Halleluja voor de Heer  
Voor de Koning die regeert  
Hij verdient de hoogste eer

Zing Halleluja voor de Heer  
Voor de Koning die regeert  
Hij verdient de hoogste eer

Voor wat Hij deed Wat Hij deed  
Alle glorie en de eer aan Hem alleen  
Mijn zonden vergeven  
Mijn toekomst de hemel  
Ik prijs God voor wat Hij deed

## **Gebod.**

### **Zingen: Lied 687:1,2,4 (Opwekking)**

1. Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind  
dat heel de levensweg slechts in U richting vindt.  
Als mij de moed ontbreekt om door te gaan,  
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.
2. Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed.  
Uw Woord is onderweg als een lamp voor mijn voet.  
Als mij het zicht ontbreekt, het donker is,  
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.
4. Heer toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend  
hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt.  
Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef,  
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.

De kinderen gaan naar de kinderdienst.

## **Gebed**

## Schriftlezing: Genesis 23 Dood en begrafenis van Sara

[1] Sara leefde honderdzevenentwintig jaar; dat waren de levensjaren van Sara. [2] En Sara stierf in Kirjath-Arba – het tegenwoordige Hebron – in het land Kanaän. Abraham ging de tent in om rouw te bedrijven over Sara en haar te bewenen. [3] Daarna stond Abraham op, ging weg van zijn dode en sprak tot de Hethieten: [4] Ik ben slechts een vreemdeling en bijwoner bij u, maar geef mij toch bij u een eigen graf, zodat ik mijn dode kan uitdragen en begraven. [5] De Hethieten antwoordden Abraham en zeiden: [6] Luister naar ons, mijn heer, u bent een vorst van God in ons midden. Begraaf uw dode in het beste graf dat wij hebben. Niemand van ons zal u zijn graf weigeren om uw dode te begraven. [7] Toen stond Abraham op, boog zich voor de bevolking van dat land, de Hethieten, [8] en sprak tot hen: Als het met uw goedkeuring is dat ik mijn dode uitdraag en begraaf, luister dan naar mij en pleit voor mij bij Efron, de zoon van Zohar, [9] zodat hij mij de grot van Machpela, die hij bezit en die aan de rand van zijn akker ligt, zal geven. Laat hij mij die voor de volle prijs geven, zodat ik een eigen graf heb te midden van u. [10] Efron nu zat te midden van de Hethieten. Efron de Hethiet antwoordde Abraham ten aanhoren van de Hethieten, van allen die naar de poort van zijn stad gekomen waren: [11] Nee, mijn heer! Luister naar mij: De akker geef ik u, en de grot die erop ligt, geef ik u ook. Voor de ogen van mijn volksgenoten geef ik u die; begraaf uw dode. [12] Toen boog Abraham zich voor de bevolking van dat land, [13] en hij sprak tot Efron ten aanhoren van de bevolking van het land: Als u werkelijk Efron bent, luister dan toch naar mij. Ik zal u geld voor de akker geven. Neem het van mij aan, zodat ik mijn dode daar kan begraven. [14] Efron antwoordde Abraham en zei: [15] Mijn heer, luister naar mij: een stuk land van vierhonderd sikkil zilver, wat maakt dat voor verschil tussen mij en u? Begraaf uw dode! [16] Abraham luisterde naar Efron; en Abraham woog voor Efron het geld af waarover hij ten aanhoren van de Hethieten gesproken had: vierhonderd sikkil zilver, naar de gangbare waarde

voor de koopman. [17] Zo ging de akker van Efron in Machpela, die tegenover Mamre lag, de akker en de grot die daarop gelegen is, en al de bomen op de akker, op heel het gebied rondom de grot, [18] over op Abraham als zijn eigendom, voor de ogen van de Hethieten, in het bijzijn van allen die naar de poort van zijn stad gekomen waren.

**[19] Daarna begroef Abraham zijn vrouw Sara in de grot op de akker van Machpela, tegenover Mamre – het tegenwoordige Hebron – in het land Kanaän.** [20] Zo ging de akker met de grot die daarop gelegen is als een eigen graf over van de Hethieten op Abraham.

**Zingen: Gezang 3:1,6** (wijs: Hoe zal ik U ontvangen)

1. Uit Oer is hij getogen, aartsvader Abraham,  
om voortaan te geloven in 't land van Kanaän,  
om voortaan als een blinde te zien een donker licht,  
om voortaan helderziende te zijn op God gericht.
6. En allen die geloven zijn Abrahams geslacht,  
geboren uit de hoge, getogen uit de nacht.  
De stad die zij verbeiden die stat in wit en goud  
aan 't einde van de tijden voor iedereen gebouwd.

**Preek: HET GRAF: BEGIN VAN HET NIEUWE  
BELOOFDE.. EN GELOOFDE LEVEN!'**

**Zingen; Gezang 239:5** (Hervormde Zangbundel 1938)

5. Getrouwe God, als 'k dan ga sterven  
beveel 'k mijn geest in uwe hand:  
ik zal met Christus 't leven erven  
in 't overzijdse Vaderland.  
Is Hij nabij, 't is alles goed,  
hoe, waar, wanneer ik sterven moet.

## **Marijke, Esther en Gerard: Heer, herinner U de namen**

Heer Herinner U de namen van hen die er niet meer zijn  
Wij zijn hier niet langer samen, hen te missen doet zo'n pijn  
Kon ik nog maar even zeggen, dat ik altijd aan je denk  
'K weet dat jij, na al je lijden, eeuwig thuis bij je Vader bent

Heer, U kent hun laatste dagen, wakker liggend in de nacht  
En U kent ook al hun vragen om nabijheid en om kracht  
'K weet U heeft naar hen geluisterd, meegelopen op de reis  
Van het leven hier op aarde, naar het hemels Paradijs

Heer, U heeft uw Zoon gegeven, zonde dragend, Hij alleen  
Gaf hen zicht op eeuwig leven, trok hen door de diepte heen  
Heer, hoe mooi te mogen weten, dat uw liefde oneindig is  
Wees dan bij ons, troost en sterk ons in 't verdriet en in 't gemis

Wilt U naar ons bidden luis'tren, nu wij om hen heen gaan staan  
Wilt U schijnen in het duister, zoals Jezus heeft gedaan  
Heer, herinner U hun namen, vul ons hart dat hen zo mist  
Breng ons ooit voor altijd samen, daar waar er geen leegte is

.  
De kinderen komen terug van de **kinderdienst**

## **Herdenking van de gestorvenen**

### **Wij gedenken:**

#### **Bastiana de Vries – Durieux (Basti)**

Overleden op 17 januari 2024 op de leeftijd van 85 jaar.

“ Leid mij dan op Uw weg, de weg die eeuwig is (Opwekking 687)

**Olga Koopman – van den Bosch (Olga)**

Overleden op 20 januari 2024 op de leeftijd van 85 jaar.

“Looft den Heere, want Hij is goed, want Zijne goedertierenheid is in der eeuwigheid” (Psalm 136:1)

**Klazina van Leeuwen – Ouwehand (Ina)**

Overleden op 1 maart 2024 op de leeftijd van 94 jaar.

“Er is een land van louter licht” ( Gezang 290)

**Irene Maria van Duijvenbode – Tersteeg (Irene)**

Overleden op 13 april 2024 op de leeftijd van 42 jaar.

“Leven is niet wachten tot de storm voorbij is, maar leren dansen in de regen.”

**Eelkje Frederika Brandt – van den Berg (Elske)**

Overleden op 1 augustus 2024 op de leeftijd van 75 jaar.

“De Heer is mijn Herder” (Psalm 23)

**Lijdia Visscher – van der Zwart (Lya)**

Overleden op 4 augustus 2024 op de leeftijd van 83 jaar.

“Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand”  
(Gezang 293)

**Sara Catharina ten Haken – Glasbergen (Saar)**

Overleden op 4 november 2024 op de leeftijd van 91 jaar.

“Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam, verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.” (Opwekking 770)

**Moment van stilte**



## **Zingen ; Lied140:1,4 (Joh. de Heer)**

1. Ik zie een poort wijd open staan,  
waardoor het licht komt stromen  
van 't Kruis, waar 'k vrijlijk heen mag gaan  
om vrede te bekomen.

Refr. Genade Gods, zo rijk en vrij!  
Die poort staat open ook voor mij!  
Voor mij! Voor mij!  
Staat open, ook voor mij.

4. In 't hemelrijk, voor Jezus' troon  
daar leidt het Kruis tot Zegen;  
daar dragen wij voor Kruis een Kroon  
door Jezus' Bloed verkregen.                      Refrein:

## **Dankgebed, Voorbede, Stil Gebed, Onze Vader**

### **Marijke, Esther en Gerard: Steeds dicht bij jou**

Liefde verdwijnt niet met de tijd  
al voel je de leegte, onzekerheid  
en blijf je het liefst ver van mij vandaan

Ik voel me zo machteloos, dit moment  
alsof je me nooit hebt gekend  
en het lijkt alsof je mij niet meer ziet staan

Geef me de kans, ik wil bij je zijn  
Weet dat je nooit uit mijn hart verdwijnt  
en het liefst wil ik dat we weer verder gaan

Soms als het even niet meer gaat  
Weet, dat ik altijd naast je sta  
Ik ben bij je, dicht bij je  
Ik weet niet waarom je de deur dichthoudt  
en 't voelt alsof je me niet vertrouwt  
Ik ben bij je, steeds

En ik bid tot God om Zijn liefd'en trouw  
Die Hij geeft, Hij geeft het ook aan jou  
om geloof en hoop en om rust in je hart

Ik bid dat wij weer samen zijn  
Dat wat er is nu voorgoed verdwijnt  
Om liefde zoals Hij heeft liefgehad

Soms als het even niet meer gaat  
Weet, dat ik altijd naast je sta  
Ik ben bij je, dicht bij je  
Ik weet dat God er voor jou wil zijn  
In je angst, je zorgen en je pijn  
Hij is bij je, steeds dicht bij jou

### **Aandacht voor het collectemoment onder orgelspel (Compass)**

1. Diaconie 2. Kerk 3. Restauratie en Vernieuwing

De kinderen komen uit de **crèche**

### **Slotlied: Lied 73: 1,2,4 (Joh. de Heer)**

1. Zie ons wachten aan de stromen,  
aan de oever der rivier:  
straks zal onze Bootsman komen,  
en wij varen af van hier.

Refr. Hoe de storm ook moge woeden,  
op de reis naar d' eeuwigheid.  
Jezus is de trouwe Bootsman,  
die ons altijd veilig leidt.

2. Door de kille, kille stromen,  
gaan wij naar het Godspaleis;  
't eng'lenlied klinkt uit de verte,  
en verkwikt ons op de reis.

Refrein:

4. Velen, die wij hier beminden,  
zijn ons reeds vooruit gegaan;  
straks, vereend met hen voor eeuwig,  
zullen w' ook voor Jezus staan.

Refrein:

**Zegen**, beantwoord met Gezang 456:3

Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw Naam ter eer!

## Orgelspel

### Collecte bij de uitgang in de daarvoor bestemde zakjes



U wordt van harte uitgenodigd om in de kerkzaal na te praten over de dienst onder het genot van een kopje koffie of thee. en de familie van de gestorvenen Gods Zegen toe te wensen

Hartelijk welkom om 18:30 uur in de **Jeugddienst**

Voorganger: Christiaan Trommel

Thema: Thuis bij God



Als het regent  
en de zon schijnt,

U naar beneden  
ik omhoog kijk

dan staan wij even  
oog in oog

verbonden  
door Uw regenboog.

