

Bij de ochtenddienst | 29 september

Zondagmorgen lezen we over een gesprek dat Petrus voerde met Jezus. Hij stelde de vraag hoe vaak hij anderen zou moeten vergeven. Een of twee keer iemand vergeven, wel, dat gaat misschien nog, maar je kunt toch niet iemand keer op keer blijven vergeven? Wat bedoelt Jezus nu precies te zeggen dat wij 'zevenmaal zeventig maal' een ander hebben te vergeven? Voor mij leverde het bestuderen en overdenken van deze woorden weer nieuwe inzichten op. Van harte welkom in deze dienst.

ds Harald Overeem