



**Liturgie voor de eredienst  
met viering van het Heilig Avondmaal  
op zondagmorgen 7 juli 2024 om 10.00 uur  
in de Hervormde kerk van Valkenburg**

**Voorganger: Ds. D. Siebelink uit Reeuwijk**



Ouderling van dienst: Maarten van der Meij  
Organist: Paul van Hoek



## Zingen voor de dienst

### Lied 222 (Opwekking)

1. Doorgrond mijn hart, en ken mijn weg, o Heer';  
Beproof m' en zie wat niet is tot Uw eer.  
Is soms de weg die 'k ga niet goed voor mij,  
Leid m' op de eeuw'ge weg, Heer', maak mij vrij!
2. O Heer', heb dank, 'k mag toch de Uwe zijn.  
Uw dierbaar bloed wast mij van zonden rein.  
Doop mij met vuur, opdat 'k mij niet meer schaam;  
'k Wil leven, Heer', tot eer van Uwe Naam.
3. Zie, Heer', hier ben ik, maak me een vat voor U;  
Woon in mijn hart, vernieuw het, doe het nu.  
Verbreek mijn wil, maak m' ook van hoogmoed vrij;  
'k Wil in U blijven, Heer', blijf Gij in mij.
4. O, Heil'ge Geest, kom tot Uw heerschappij:  
Schenk een herleving en begin bij mij.  
Zegen Uw volk, maak 't als een bruid bereid,  
Wachtend op Jezus' komst in heerlijkheid.

### Lied 303:1,3 (Joh. de Heer)

1. Jezus, leven van mijn leven, Jezus, dood van mijnen dood,  
Gij hebt U voor mij gegeven, Zelf U off'rend voor mijn nood,  
Opdat ik niet redd'loos sterven, Maar Uw Heerlijkheid zou erven;  
Voor dit heil aan mij geschied, Prijz' U eeuwiglijk mijn lied.

3. Heer, Verzoener mijner zonden, Heiland, Die mij hebt gezocht,  
Die mijn boeien hebt ontbonden, Hebt voor God mij vrijgekocht.  
Ik, onrein, in schuld verloren Ben in U opnieuw geboren.  
Voor dit heil, aan mij geschied, Prijz' U eeuwiglijk mijn lied.

### **Lied 140:1,2,3 (Joh. de Heer)**

1. Ik zie een poort wijd open staan,  
waardoor het licht komt stromen  
van 't Kruis, waar 'k vrijlijk heen mag gaan  
om Vrede te bekomen.

Refrein: Genade Gods, zo rijk en vrij!  
Die poort staat open ook voor mij!  
Voor mij! Voor mij! Staat open, ook voor mij.

2. Die open poort laat d' ingang vrij,  
aan wie komt binnen vlieden;  
aan rijk en arm, aan u en mij  
komt Jezus vrede bieden. Refrein:

3. Die open poort leidt tot Gods troon:  
gaat door, laat niets u hind'ren;  
neemt op uw kruis, aanvaardt de Kroon,  
die God biedt aan Zijn kind'ren Refrein:

### **Welkom en mededelingen**

#### **Intochtslied: Gezang 328:1,3**

1. Here Jezus, om uw Woord zijn wij hier bijeengekomen.  
Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen.  
Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven.

3. O Gij glans der Heerlijkheid, licht uit licht, uit God geboren,  
maak ons voor uw heil bereid, open hart en mond en oren,  
dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen.

## **Stil gebed**

## **Votum en Groet**

## **Zingen: Psalm 67:1**

1. God zij ons gunstig en genadig.  
Hij schenke ons 't gezegend licht  
dat overvloedig en gestadig  
straalt van Zijn Heilig aangezicht;  
opdat hier op aarde elk uw weg aanvaarde  
en tot U zich wend ', zo, dat allerwegen  
ieder volk de Zegen van uw heil erkent.

## **Wetslezing: Deut. 6: 4-7 en 12**

Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is Eén!  
Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart,  
met heel uw ziel en met heel uw kracht.  
Deze Woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn.  
U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis  
zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.

Wees dan op uw hoede dat u de HEERE, Die u uit het land Egypte,  
uit het slavenhuis, geleid heeft, niet vergeet.

## Zingen: Psalm 145:1

1. O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal,  
ik wil uw Naam verheffen boven al.  
Van dag tot dag roem ik uw Majesteit,  
ik zegen U voor eeuwig en altijd.  
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen,  
groot is Zijn Naam, zijn ondoorgrondlijk wezen.  
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden,  
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.

## Gebed om de opening van het Woord

De kinderen gaan naar de kinderdienst

## Schriftlezing: 1. Kor. 1: 1- 9

Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van God, en Sosthenes, de broeder, aan de gemeente van God die in Korinthe is, aan de geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen, met allen die de Naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen, in elke plaats, zowel hun als onze Heere: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.

Ik dank mijn God altijd voor u, vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. U bent namelijk in alles rijk geworden in Hem, in alle spreken en alle kennis, naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u, zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heere Jezus Christus verwacht. God zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heere Jezus Christus.  
***God is getrouw, door Wie u geroepen bent tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere.***

## **Zingen: Gezang 481:1**

1. O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven,  
vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven.  
Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein.  
Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren.

## **Preek: "Beloofd is beloofd !" n.a.v. 1 Kor 1:9**

### **Zingen: Lied 149:1,2 (Joh. de Heer)**

1. Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.  
Er is geen schaduw van omkeer bij U.  
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,  
Die Gij steeds waart. Dat bewijst Gij ook nu.

Refrein: Groot is Uw trouw, o Heer; groot is Uw trouw, o Heer,  
iedere morgen aan mij weer betoond.  
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven,  
groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden  
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt,  
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst,  
nu geeft Gij 't leven der eeuwigheid. Refrein:

## **Woorden der inzetting, Onderwijzing bij het Avondmaal**

### **Gebed**

### **Geloofsbelijdenis**

**Zingen: Psalm 18:1** (terwijl de Tafel gereed gemaakt wordt)

1. Ik heb U lief van ganser harte, Here.  
Gij immers zult het onheil van mij weren.  
Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder Gij,  
Gij zijt een muur, een vestingwal om mij.  
Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in gevaren,  
mijn rots die mij beschermd en blijft bewaren,  
o hoorn des heils, U loof ik voor altijd,  
ik roep het uit, want Gij hebt mij bevrijd.

**Nodiging , Gemeenschap van Brood en Wijn**

**Eerste Tafel: Zingen: Gezang 481:2**

2. Maak ons volbrengers van dat Woord, getuigen van uw vrede,  
dan gaat wie aarzelt met ons voort, wie afdwaalt met ons mede.  
Laat ons getrouw de weg begaan tot allen die ons verre staan  
en laat ons zonder vrezen de minste willen wezen.

**Tweede Tafel: Zingen: Gezang 481:3**

3. Leer ons het Goddelijk beleid der liefde te beamen,  
opdat wij niet door onze strijd uw goede trouw beschamen.  
Leg ons de Woorden in de mond die weer herstellen uw Verbond.  
Spreek Zelf door onze daden van vrede en genade.

**Derde Tafel: Zingen: Gezang 481:4**

4. Wij danken U, o liefde groot, dat Christus is gekomen.  
Wij hebben in Zijn stervensnood uw diepste Woord vernomen.  
Nog klinkt dat Woord; het spreekt met macht  
en het wordt overal volbracht  
waar liefde wordt gegeven, wij uit uw liefde leven.

## **Dankgebed, Voorbede, Stil Gebed, Onze Vader**

### **Aandacht voor het collectemoment onder orgelspel (Compass)**

1. Diaconie 2. Kerk 3. Avondmaalcollecte voor 'Stichting de Brug'

De kinderen komen uit de kinderdienst en **crèche**

### **Slotlied: Lied 312:1,2 (Opwekking)**

1. Mildheid en majesteit God in Zijn waardigheid  
werd in zachtmoedigheid een mens zoals wij.  
Heer van de eeuwigheid, teder en toegewijd  
wast ons de voeten, Hij werd nederig en klein.

Refrein: O, wat een heerlijkheid mildheid en majesteit  
Kom en aanbid Hem want dit is uw God  
Dit is uw God.

2. Vaders voorzienigheid beeld van Zijn zuiverheid  
leerde gehoorzaamheid als was Hij de Zoon.  
Droeg elke marteling toen Hij door 't lijden ging  
bad bij Zijn kruisiging: 'vergeef wat ze doen'.      Refrein::

### **Zegenbede, beantwoord met Gez.456:3**

### **Orgelspel, Collecte in de daarvoor bestemde zakjes**

### **Welkom in de avonddienst om 18:30 uur**

Met voortzetting van het Heilig Avondmaal en Dankzegging

Voorganger: ds. E.J. de Groot    Schriftlezing: Psalm 133

Ds. de Groot neemt deze morgen in de dienst afscheid van de gemeente Katwijk aan de Rijn en gaat hierna de gemeente in Hattem dienen.



Ps 67 : 1

wetslezing : Deut 6 L 4 t/m 7 en 12

Ps 145 : 1

Schriftlezing : 1 Cor 1 : 1 t/m 9

Gez, 481 : 1

Verkondiging "Beloofd is beloofd !"nav 1 Cor 1 :9

Jde H 149 : 1 en 2

Ps 18 : 1 tafel gereedmaken

Vieringen : Gez 481 : 2, 3 en 4

slotlied : OPw 312 : 1 en 2