



**Liturgie voor de eredienst
op zondag 17 september 2023 om 10:00 uur
in de Hervormde kerk van Valkenburg a/d Rijn
Voorganger: Ds. G Binnendijk uit Noordwijk
consulent van onze gemeente**



Ouderling van dienst: Constantijn Heemskerk

Organist: Ton Baris

In deze dienst wordt

Sophia den Heijer-Vierbergen bevestigd als ouderling scribe,
Stefan van Mourik bevestigd ouderling kerkrentmeester
en worden Aline Oudwater-Vis en Kees Guijt ingeleid in de
bediening van kerkelijk werker resp. kerkelijk jongerenwerker.

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Openingswoord door de voorganger

Aanvangslied: Psalm 149:1

1. Halleluja! laat opgetogen
een nieuw gezang den Heer verhogen.
laat allen die Gods Naam belijden
zich eensgezind verblijden.
Volk van God, loof Hem die u schiep;
Israel, dank Hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet
uw Koning tegemoet.

Stil Gebed, Votum en Groet

Zingen: Psalm 149:2

2. Laat het een hoge feestdag wezen.
De Naam des Heren wordt geprezen
met het aloude lied der vaad'ren.
De heilge reien naad'ren.
En zo danst in het morgenlicht
heel Gods volk voor Zijn aangezicht
en slaat de harp en roert de trom
in 's Heren Heiligdom.

Wetslezing: Exodus 32: 7-14

Toen sprak de HEERE tot Mozes: Ga, daal af, want uw volk, dat u uit het land Egypte hebt geleid, heeft verderfelijk gehandeld.

Zij zijn al snel afgeweken van de weg die Ik hun geboden had: zij hebben voor zichzelf een gegoten kalf gemaakt, zij buigen zich ervoor neer, offeren eraan en zeggen: Dit zijn uw goden, Israël, die u uit het land Egypte geleid hebben. Ook zei de HEERE tegen Mozes: Ik heb dit volk gezien, en zie, het is een halsstarrig volk.

Nu dan, laat Mij begaan, zodat Mijn toorn tegen hen ontbrandt en Ik hen vernietig. Dan zal Ik ú tot een groot volk maken.

Maar Mozes trachtte het aangezicht van de HEERE , zijn God, gunstig te stemmen, en zei: HEERE , waarom zou Uw toorn ontbranden tegen Uw volk, dat U met grote kracht en sterke hand uit het land Egypte geleid hebt? Waarom zouden de Egyptenaren zeggen: Met kwade bedoelingen heeft Hij hen uitgeleid, om hen in de bergen te doden en hen van de aardbodem te vernietigen? Laat Uw brandende toorn varen, en heb berouw over het kwaad voor Uw volk. Denk aan Abraham, aan Izak en aan Israël, Uw dienaren, aan wie U bij Uzelf hebt gezworen en tot hen gesproken hebt: Ik zal uw nageslacht talrijk maken als de sterren aan de hemel, en dit hele land waarover Ik gesproken heb, zal Ik aan uw nageslacht geven, zodat zij het voor eeuwig in erfbezit nemen. Toen kreeg de HEERE berouw over het kwaad dat Hij gesproken had Zijn volk te zullen aandoen.

Zingen: Weerklank 296

1. God gaf Zijn volk de Tien Geboden:
Ik ben de Heer, Ik maak je vrij.
Geloof naast Mij geen vreemde goden.
Aanbid geen beeld, ook geen van Mij.
2. Je zult niet vals bij Mijn Naam zweren.
Op sabbat is je werk gereed.
Vader en moeder zal je eren.
Zó doende leef je lang en breed.

3. Je zult niet moorden en niet vreemdgaan.
Je zult niet stelen. Spreek geen kwaad.
Je zult je hart geen zonde toestaan.
Hoor Mijn geboden metterdaad.

4. Liefde is Jezus' Ja en Amen
op al wat God gesproken heeft.
Wet en Profeten vat Hij samen:
Gelukkig wie uit liefde leeft!

Gebed om de opening van het Woord

Gesprekje met de kinderen

Kinderlied: Evangelische liedbundel 42 Abraham, Abraham
(= Lied 805 uit het liedboek 2013) met hulp YouTube filmpje

Refrein: Abraham, Abraham, verlaat je land, verlaat je stam!
Abraham, Abraham, verlaat je land, verlaat je stam!

1. Abraham, je moet gaan wonen in het land dat ik zal lonen.
Tel de sterren in de nacht, zo groot wordt jouw nageslacht.

Refrein.

2. Ik zal jou mijn zegen geven, je geleiden allerwegen,
en de volkeren tezaam vinden zegen in jouw naam.

Refrein.

3. Met een woord gaat hij het wagen. Zonder verder iets te vragen
staat hij op en gaat op reis, langs de weg die God hem wijst.

Refrein.

De kinderen gaan naar de kinderdienst

Vertelling: Bij God is het goed naar Psalm 46

Schriftlezing: Mattheus 18: 21-35

Toen kwam Petrus naar Hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zei tegen hem: Ik zeg u: niet tot zevenmaal, maar tot zeventig maal zeven maal. Daarom kan het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn dienaren. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem tienduizend talenten schuldig was. En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen, én zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had, en dat de schuld betaald moest worden. De dienaar dan knielde voor hem neer en zei: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienaar was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze dienaar ging naar buiten en trof een van zijn mededienaren aan, die hem honderd penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei: Betaal mij wat u schuldig bent. Zijn mededienaar dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem: Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn mededienaren zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd; zij gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: Slechte dienaar, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw mededienaar, zoals ik ook medelijden met u had? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was, betaald zou hebben. Zo zal ook Mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft.

Zingen: Gezang 463:1,2,5

1. O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld.

2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend Woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee.

5. Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in 't hart.

Verkondiging.

Thema: **RUIMHARTIGE AFREREKENING**

Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis (indien mogelijk staande)
uit de bundel Geroepen om te zingen, melodie: Wat de toekomst
brengen moge

1. Ik geloof in God de Vader,
groot in wijsheid en in macht,
Die de hemel en de aarde
door Zijn Woord heeft voortgebracht,
die de mens als kroon van de schepping
naar Zijn beeld geschapen heeft
en nog in Zijn grote liefde
alles draagt en aanzien geeft.

2. Ik geloof in Jezus Christus
's Vaders eengeboren Zoon,
mens geworden om ons mensen,
lijdend onze smaad en hoon;
die gestorven aan de zonde
opstond ter rechtvaardiging
en ten hemel is gevaren
waar Hij alle macht ontving.

3. Ik geloof de Heilige Geest, die
God als Gids gegeven heeft
en een kerk die in alle tijden
enkel op zijn adem leeft.
Ik geloof in de schuldvergeving
en ook de herrijzenis.
Ik geloof een eeuwig leven,
dat in God geborgen is.

BEVESTIGING EN INLEIDING IN DE BEDIENING

INLEIDING

Gemeente, wij mogen nu overgaan tot

- de bevestiging van een ouderling-scriba en ouderling-kerkrentmeester
- twee kerkelijk werkers inleiden in een bediening.

ONDERWIJZING

De apostel Petrus zegt: ‘Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt / *Petr. 4:10*

Tot deze dienst is de gehele gemeente geroepen. Om deze dienstbaarheid te bevorderen worden telkens gemeenteleden

geroepen tot het ambt van ouderling en diaken. Tezamen met de predikant vormen zij de kerkenraad.

Daarnaast eist deze dienst óók de arbeid en de kundige bijstand van mensen die daartoe zijn opgeleid en toegerust. Hun dienst noemen wij in onze kerk een bediening. Op deze wijze wordt de gemeente van Christus gebouwd. De apostel Paulus schrijft: 'Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt.' *1 Kor. 12:4-6*

PRESENTATIE

Vandaag mogen wij Sophia den Heijer bevestigen als ouderling-scriba. De scriba verzorgt het secretariaat van de kerkenraad: ontvangt de post, stelt de agenda op, doet voorbereiding en maakt verslag van de kerkenraadsvergaderingen. De scriba draagt zorg voor de roosters, maakt de afkondigingen, is de spil in de gemeente, informeert en coördineert.

Stefan van Mourik mogen wij bevestigen als ouderling-kerkrentmeester. De ouderling-kerkrentmeesters behartigen de zakelijke, financiële en materiele belangen van de gemeente.

Tevens mogen wij in deze dienst twee personen inleiden in de bediening als kerkelijk werker.

Aline Oudwater-Vis zal als kerkelijk werker onze wijkouderlingen begeleiden bij het toepassen van een nieuwe werkwijze als pastoraal team en helpen bij de opbouw van onze gemeente. Aline heeft in de kerk van Rijnsburg gewerkt als ouderenpastor en in andere gemeenten ook ervaring opgedaan met gemeenteopbouw en het toerusten en aansturen van kerkelijke vrijwilligers.

Aline zal 16 uur per week in onze gemeente werken.

Naast Aline mogen wij Kees Guijt inleiden in de bediening van kerkelijk jongerenwerker.

Kees is 26 jaar, bezig met de Hbo-opleiding theologie en heeft ervaring bij de HGJB, in het godsdienstonderwijs en als catecheet. Kees zal 12 uur per week als kerkelijk werker werkzaam zijn in het jeugd- en jongerenwerk.

U, die nu gereed staat dit ambtswerk of bediening te aanvaarden:
Aanvaard dan uw dienst met blijdschap,
voed uzelf met het Woord van God, volhard in het gebed
en vertrouw op de kracht van de heilige Geest.

GELOFTE VOOR DE BEVESTIGING

Geliefde zuster en broeder, u die nu geroepen wordt tot het ambt van ouderling-scriba resp. ouderling-kerkrentmeester

- Gelooft u dat God zelf u roept tot deze dienst in de kerk en aan de wereld?
- Aanvaardt u de heilige Schrift als enige regel van het geloof
 - en wilt u zich verzetten tegen al wat daarmee strijdig is?
- Beloofd u uw ambt waardig en trouw te bedienen,
 - met liefde voor de gemeente,
 - onder geheimhouding van alles, wat u vertrouwelijk ter kennis komt?
- Beloofd u uw taak te vervullen volgens de orde van onze Kerk?

Wat is daarop uw antwoord, Sophia Mathilde den Heijer-Vierbergen?
Sophia: Ja, daartoe helpe mij God.

En wat is daarop uw antwoord, Stefanus van Mourik
Stefan: Ja, daartoe helpe mij God.

GEBED EN HANDOPLEGGING

GELOFTE BIJ DE INLEIDING IN DE BEDIENING

Aline Oudwater en Kees Guijt,
die nu ingeleid worden in uw bediening,
laat dan aan allen horen, dat u in geloof uw dienst aanvaardt.

- Belooft u in uw bediening de gemeente in Valkenburg aan den Rijn te getuigen van het heil in Jezus Christus?
- Belooft u uw dienst trouw te vervullen, met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt?
- Belooft u geheim te houden wat vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen?

Wat is daarop uw antwoord, Aline Oudwater-Vis

Aline: Ja. Daartoe helpe mij God.

En wat is daarop uw antwoord, Cornelis Guijt

Kees: Ja. Daartoe helpe mij God.

GEBED EN HANDOPLEGGING

AANVAARDING

Gemeente, dit zijn uw nieuwe kerkelijk werker, jeugdwerker, ouderling-scriba en ouderling-kerkrentmeester. Wilt u hen in uw midden ontvangen en hen hooghouden bij het uitoefenen van hun bediening en ambt? Wilt u hen dragen in uw gebeden, en met hen meewerken aan de opbouw van de kerk?

Wat is daarop uw antwoord?

Allen: Ja, van harte!

Samenzang: Psalm 134:3 (indien mogelijk staande)

3. Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal'.
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer:
Looft, looft dan aller heren HEER'!

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader

Aandacht voor het collectemoment onder orgelspel (Compass)

1. Diaconie 2. Kerk 3. Instandhouding Eredienst

De kinderen komen uit de kinderdienst en crèche

Slotlied: Lied 802:1,4,5 (liedboek 213)

(melodie: Joods volkslied, Samuel Cohen)



1. Door de wereld gaat een woord

en het drijft de mensen voort:

"Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land, dat Ik u wijs."

Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist' ren naar Uw stem.

Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

4. Door de wereld klinkt een lied,

tegen angsten en verdriet,

tegen onrecht, tegen dwang,

richten pelgrims hun gezang.

Here God, wij zijn vervreemden,

door te luist' ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

5. Velen, die de moed begaf
blijven staan, of dwalen af.
Hunk'rend naar hun oude land.
Reisgenoten, grijp hun hand.
Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist' ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

Zegen, beantwoord met Gezang 456:3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw Naam ter eer.

Orgelspel

Collecte bij de uitgang in de daarvoor bestemde zakjes



U wordt van harte uitgenodigd om in de kerkzaal na te praten over de dienst en onder het genot van een kopje koffie of thee nader kennis te maken met onze consulent ds Gert Binnendijk, Kees Guijt en Aline Oudwater-Vis

Hartelijk welkom in de avonddienst om 18.30 uur.
Voorganger: Ds. A Terlouw uit Boskoop

